



Stop røverierne på Vapnagård

Det er ganske ubehageligt med de mange røverier, der i denne tid begås i området omkring Vapnagård. Som det er fremgået af de seneste dages aviser, er der tilsyneladende en gruppe unge mennesker, der slår ældre mennesker ned i nærheden af deres bopæl og frarøver dem tasker, penge og andre værdigenstande.

I de seneste dage er tre ældre kvinder blevet slået omkuld på Vapnagård, og som det fremgår af dagens avis er utrygheden ved at brede sig hos de mange ældre beboere i det sociale boligbyggeri. I den seneste måned har der været mange flere tasketyverier og røverier i området omkring Vapnagård og i Snekkersten-området.

Politiet må gøre en ekstra indsats for straks at få stoppet den forfærdelige volds- og røveribølge. Det kan simpelthen ikke være rimeligt, at ældre medborgere skal gå rundt og være nervøse og utrygge for at gå ud af deres lejlighed. Det er muligvis ikke specielt nemt at få lokaliseret og dermed anholt de unge forbrydere, fordi de ældre ikke når at få et ordentligt signalement af overfaldsmændene. Men så må politiet rykke ud med mere nærpolit, for eksempel gående politifolk med hunde.

Vi har netop oplevet et kolossal forbrug af politi-ressourcer til beskyttelse af en masse udenlandske diplomater og politikere ved det internationale klima-topmøde i København. Det har muligvis være både nødvendigt og fornuftigt. Men at skabe tryk for den enkelte borger i nærområderne må trods ligge så højt på politiets prioriteringsliste, at der skal findes politi-ressourcer til at gøre noget ved problemerne på Vapnagård.

Efterforskningsleder Anders Kusk siger i dagens avis, at politiet nu vil starte civil-patroljering både dag og nat. Og det er godt. Kun ved at have synligt politi i gaderne, på stierne og i selve boligområdet er der mulighed for at dæmpe op for de ubehagelige overfald.

Når røverierne er stoppet - forhåbentlig om ganske kort tid, må man imidlertid ikke glemme at gøre noget ved de bagvedliggende problemer. For hvad er det, der får unge mennesker til at lave røverier mod ældre damer ved højlys dag? Der ligger her en større socialt-pædagogisk opgave og venter, hvor især SSPK-ordningen må mere på banen. Vi kan godt med rå politimagt stoppe konsekvenserne af af social og intellektuel armod. Men vi skal i højere grad have fat i roden til den afstumpede adfærd, for at sikre et trygt nærmiljø i fremtiden.

Politiet iværksætter nu et fornuftigt tiltag for at bremse den væmmelige bølge af vold og røverier. Herefter må andre myndigheder på banen for at forandre det skrækelige menneskesyn, der ligger bag den uheldige adfærd. Den sidste opgave er mindst lige så vigtig som den første - og i virkeligheden langt mere ressourcekrævende.

kd

DEBAT

Send dit læserbrev til debat@hdnet.dk

Åbent brev til Hornbæk Havns Bestyrelse

Af Jan Friis
Granvænget 4
3100 Hornbæk

Fonden Hornbæk Havns bestyrelse.

Som borger i Hornbæk og som bruger med havneplads i Hornbæk Havn, vil jeg gerne ad denne vej ønske den nye Havnebestyrelse held og lykke med deres virke i året 2010.

Jeg vil ligeledes ønske for Havnebestyrelsen, at det vil lykkes bedre for dem, at holde Havnen åben for tilsanding i 2010 end i 2009, hvor Havnen var lukket i 3 uger midt i højsæsonen, og har været lukket de sidste 3 måneder og afstedkommet flere farlige episoder.

Jeg vil også foreslå, at der ses med friske øjne på Havnens indsejlsproblemer.

Må jeg samtidig ønske tillykke til erhvervsfiskerne, at de har fået deres vedtægtsbestemte § 3 plads i Havnebestyrelsen.

Jeg kunne også ønske, at pla-

nerne for den igennem årene lovede nye toiletbygning "tages op af skuffen" og nyder fremme i planlægning og bugettering.

Der har igennem årene været et udtalt ønske om mere åbenhed omkring Havnebestyrelsens arbejde og beslutninger, men dette er altid blevet afvist idet man har henholdt sig til at Havnen er en privat Fond. Hvad er der at skjule?

Ved konsultering af nogle advokater kan der rejses tvivl om dette argument, idet der sidder 3 kommunalt udpegede medlemmer i Havnebestyrelsen, hvilket gør Havnen delvis kommunalt styret, og dette kunne måske åbne mulighed for aktindsigt og offentlighed i forvaltning, iøvrigt er der ingen problemer med åbenhed og orientering i Helsingør Nordhavn.

Jeg har med stor interesse set at Helsingør Nordhavn igennem årene har udfærdiget en virksomhedsplan hvor alle relevante spørgsmål vedr. Helsingør Nordhavn er behandlet, og herfra gøres der meget for at orienterer og vi-

se åbenhed om hvad der rører sig omkring Havnen.

Et andet andet problem den nye Havnebestyrelse med den nye sammensætning bør tage stilling til, er at gøre Havnepladsen bilfri i sommersæsonen til gavn for turismen og til gavn for miljøet omkring Hornbæk Havn.

Den bilfri Havneplads virker strålende i Gilleleje Havn, hvor det myldrer med turister, der nyder det gode miljø på Havnepladsen hele sommeren.

Der bør ligeledes skaffes faste parkeringspladser til erhvervsfiskerne således, at de problemfrit kan læse og losse deres grej og deres fangster.

Det skal hertil bemærkes, at fiskehandleren problemfrit har fået tildelt en fast parkeringsplads.

Dette var en nytårshilsen med ønsket om et godt og positivt miljø omkring vor Hornbæk Havn for året 2010

Mus eller mænd?

Af Tim Hvolgaard
Helsingør

Det bliver spændende at se om Venstre efter deres møde tirsdag den 5. januar skal fremstå som et troværdigt politisk parti med holdninger og idealer, eller om de undlader at ekskludere Judas Hvem-Nielsen fra partiet. Såfremt eksklusionen ikke finder sted, må man her af kunne konkludere at

Venstre har haft kendskab til konstitueringen inden den blev indgået eller at partiet Venstre med "venstre-socialisten" i spidsen er til salg for ussel mammon.

Borgmestereffekten - siger partiforeningen - taler for en manglende eksklusion af Judas Hvem-Nielsen. Jeg er bange for at det bliver en borgmestereffekt der giver bagslag. Ikke alene ved næste kommunalvalg (for der er mange

af venstres kernevælgere, der er så dybt forarget, at selv ikke 4 år vil kunne slette handlingen fra hukommelsen) men også ved næste Folketingsvalg vil Venstre stå som et utroværdigt og holdningsløst parti, hvor personlige interesser, økonomisk gevinst og socialistisk samarbejde går forud for hæderligt samarbejde med den borgerlige gruppe.

Demokratiets "forbandelse": For lang tid mellem ord og handling

Af Flemming Eriksen
Abildgådsvej 3

Vi ser det netop nu, hvor politikkerne har nedsat topskatterne - ideen var god nok, dengang man besluttede det - der var fuld beskæftigelse og det var ønskværdigt at de ældre blev længere på arbejdsmarkedet og at man i arbejdede mere. Hvem var interesseret i det når skatten tog broderparten.

I dag er der ikke længere fuld beskæftigelse og de, der kan trækker sig væk fra arbejdsmarkedet! Et gammelt ordsprog siger: "Der er intet nyt under solen" - alt gæter sig - det er sket før - og vigtigt

"Vi lærer ikke af andres fejl" kun af vore egne! Historien kunne lærer os, om ikke andet, så hvad vi ikke skal gøre. Fjernsynet har lige vis "Romerrigetets storhed og Fald"

De ældre afkan huske krisen efter kollapsen i 1920'erne. Hvor krisen her varede over 10 år og afløstes af "Det Tredje Riges storhed og fald" (Hitlertiden). Desværre har vi ikke lært af det - har de mange milliarder til bankerne skaffet bare en ny arbejdsplads - er en eneste krone udlånt til virksomheder, der ønsker at sætte noget i gang. Hverken TV eller aviser har omtalt bare et eksempel. Man ønsker at stimulere forbruget og brystet sig af rente- og skatnedsættelserne - men

med den største sikkerhed vil de sparede udgifter blive anvendt til afvikling af gæld eller opsparing/nedsættelse af arbejdstiden - ikke forbrug. Hvis man ønsker at sætte noget i gang må samfundet - ikke bankerne - tage den eventuelle risiko - lette tilværelsen for iværksættere. Hvis man ønsker at stimulere forbruget, så brug penge, der hvor forbruget er uønsket lavt: eks. kontanthjælpsmodtagere. Man kunne have givet dem en engangs julegave - eller nu en nytårspræmie i en udsalgstid - det ville være til 100 procent forbrug.

Sluttelig et godt nytår til Dagbladet og de, der gad læse dette